



רפי יישי



יעל אלבויים

טיפול אומנות

"מטרת הפסיכואנגליזה היא לאפשר לחוויה הרגשית מהעבר לשנות צורה, להיות נשא לעובדת חלום"
(אדם פיליפס, מתוך "לפלרטט עם החיים").

מיهو היוצר המפיק את חלומותינו, מי הם הבמאים וממי מהווים את קהל החלום "המקורן" על המסך הפנימי, וממה עשויי מסך זה? שאלות שג'ים גרטשטיין, פסיכואנגליטיקאי אמריקאי ממושיכי דרכו של וילפרד בון שואל ובעצם קובע: חלום הוא מעשה יצירה.

אנטונן ארנצוויג, מורה וחוקר אומנות בריטי, כתב בספרו "הסדר הנסתור של האומנות" שהתרופסם לאחר מותו ב-1967, אודות כוחם היצירתי והבונה של "תהליכי החשיבה הראשוניים". תהליכי שמאפינים עובדים חלום, עיבוי, התקה, עומס משמעויות, אסוציאטיבית, היפוכים והסמלה, שהם מהאמצעים שאומנות עשו בהם שימוש קבוע.

פנחס נוי, פסיכואנגליטיקאי ישראלי החוקר שנים רבות את הזיקה הבלתי נפרדת בין האומנות לטיפול, מציע להתייחס לתהליכי היצירה באמצעות ליצר סמלים חדשים, סמלים שנוכחים בשם העומס החוויתי שהם מעוררים, שמعبאים את אופני הייצוג וחומרים ליציר סמלים חדשים, סמלים שנוכחים בשם העומס החוויתי שהם מעוררים, כל אלו מיועדים לאפשר לביטוי הרגשי החבו לפזר ולעלות אל המודע.

מריוון מלון, עסקה כל חייה האישים והמקצועים, בהבנת מקור מחסומי היצירה של עצמה ושל מטופליה, הסיקה כי העיסוק ביצירה הוא האמצעי למצוא את מקומו בעולם, כל רגע מחדש.

בתערוכה מוצג רב שית, בין יצירות שהוא גם מטפלת באמנות לבין פסיכולוג קליני שהוא גם יוצר לצרכי תחזוקת העצמי המקצוע והפרטיו שלו. השיח מתנהל אודות מהות הטיפול, אודות העירוב שבין האיש למקצועו ואודות הקושי להמחיש ולהפגיש בין התיאוריה לפרקטיקה. הציורים מהווים הן את נקודת המוצא אל השיח והן את נקודת הסיום.

באופן זה כל ציור מייצג אויל, אדם שפונה לטיפול ואת הצופה שמתבונן בתמונה. הצופה הוא המטפל שמנסה לרפא/לפענה את מקורות המזקקה ולזהות את חוותות היופי והאסתטיקה של אישיות הצייר. שני ציורים המוצבים זה מול זה מעוררים את שאלת המפגש בין שני בני אדם. ואת השאלה כיצד מטופלות העבודות אחת בשניה, והאם כל תמונה היא עולם סגור לעצמו, או אולי אלה שנוי עולמות המציגים זה את זה? ומה לגבי עבודות בלתי גמורות, כאשר שאין עומדות בסטנדרטים המחייבים של ביקורת האומנות, עבודות שתומם ילדות קורן מהן, או פשטות ואולי דווקא "קיטש"?

אולי יכולנו, לעיתים קרובות, לא עוררים את הסף אל האידיאל, הנכון, האסתטי. אולי טיפול תפקידי לעזור לנו להבין שהחיכים הם מחוץ לגלריה. מחוץ לשיפורים ולציפיות המופנות לפניינו מבפנים ו מבחוץ ורק לרגעים ספורים כmarsh חי החולם, אנו נוגעים ביופי ובוטב ומתחזגים איתם.

נגיעות אלו קוצרות ככל שיהיו שומרות עבורנו הן על השינה והן על היקיצה.

רפי יישי